

BATMAN

f.1,35 BF.20

CLASSICS

nummer 68

S

DE GEMASKERDE MENSENJAGER
ZWEERT "DE JOKER"
TE VERNIETIGEN...!!



OVER
EEN PAAR
SECONDEN
BEN JE...

VERDRONKEN,
BATMAN...
HA! HA! HA!

De DOOD
lacht
het LAATST

WILDWEST CLASSICS



**Daverende bengbengbeeldromans
recht uit het Wildste Westen**



Tijdens zijn eigen gevaarvolle
loopbaan heeft de grote BAT-
MAN de grimmige dood vele
malen onder ogen moeten zien...
maar tot nu toe heeft hij nooit
in de stille beslotenheid van een
voorstadswoning de afschuw,
de haat en de verbitterde hang
naar wraak gevoeld, die hem
nu overstelpen!

DE DOOD LACHT HET LAATST

Dood....het
hele gezin....uit-
geroeid terwijl
ze zaten te eten.
En ieder heeft een
speelkaart in de hand
...een jöker!

Het naamkaartje
van hun moordenaar....
onze oude vijand....

DE
JOKER!

VERDORIE,
Joker....je hebt je
laatste misdaad be-
gaan! Ik ZWEER dat ik
je deze keer zal OPSPO-
REN en totaal vernietigen...
als een DOLLE HOND....
want dat BEN je!

STORY BOB HANEY • ART JIM AFARO



Dit briefje lag
op TAFEL.....

"Ik heb het gezin Norton
uitgeroeid omdat de rijzige,
ordelievende vader het lef had
om zich aan te melden en
EDDIE DOYLE aan te
wijzen....."



"...waardoor Doyle
levenslang kreeg! Ik kende
Doyle wel niet....maar Nor-
ton had zich met zijn eigen
zaken moeten bemoeien!

Laat dit een waar-
schuwning zijn aan alle
weldoenerige burgers....dat
de onderwereld altijd zich-
zelf **BESCHERMT!**
Ondertekend.....
DE JOKER!"



Ik **SNAP** het
niet! De Joker
geeft toe dat hij
Doyle niet eens
KENDE!

Haat en trots,
kommissaris! De
Joker wil de orde-
lievende mensen met
angst en vrees vervullen....
omdat-ie een normale
mensheid haat...en trots
is op zijn misdadig
leven!



Bizar.....
fantas-
tisch!

De
JOKER
is dat
allebei....
maar ik zal
hem **KRIJ-
GEN!** Hij zal
meer dan 4
doden ster-
ven!



Met loeiende
sirenes als een
klaaglijke lijk-
zang, brengen
de ambulances
hun droeve
last weg....

Batman....ik weet
wel hoe je je voelt,
maar denk erom, wij vertegen-
woordigen de **WET**....niet je
eigen persoonlijke gevoelens
of haat! Geen eigen rech-
tertje spelen, hoor!

Ik beloof niks!
Pak jij de Joker maar
voordat IK dat doe....
als je hem tenminste **LE-
VEND** wilt!

De dag breekt
aan....de uren
verlopen in de
ochtend, en....

Op de
speciale BAT-
lijn....de grote
baas van de mis-
daad-bende zelf...
RIZZO!

RIZZO?!

Dat is een vent
die ik niet zou
kunnen bedreigen
zonder mijn hand
legaal in een wesp-
-nest te steken!

Okay, Rizzo!
Wat moet
de baas der
bazen
wel van
me?

Ik heb een voorstel voor je, Batman.
Je hebt mijn benedeleden op straat, die
naar de Joker zochten, het vuur zó na
aan de schenen gelegd, dat onze aktivitei-
ten GEHALVEERD zijn!

Aangezien ik voor
het algemeen welzijn ben,
geef ik je een tip over de Joker
...dan ben ik je KWIJT!

Ga maar 's kijken aan
de haven....bij de Gotham
Gravel Company! Da's al-
les! Tot ziens!

Kan je de
grootste bende-
leider van de stad
vertrouwen?

Iets zegt
me dat-ie eer-
lijk is! De
Joker krijgt
een klap terug
van de ondank-
bare onderwereld
die hij wilde
BESCHER-
MEN!

Het is
mijn eerste tip
over die onmen-
selijke schoft!

Wat later....
aan Gothams
haven....

Die ouwe schuit
MOET de plek wel
zijn! Maar is dat de
schuilplaats van de
Joker?

Dwars door de stank van rottend hout en vervuild water... klimt Batman aan boord van de ouwe schuit...



VERLATEN!
Wat ligt daar op
tafel? Een pak
SPEELKAARTEN?



En dan ziet hij iets
ANDERS....

Een omringde advertentie...en de naam SLADE erbij geschreven! Slade? Klinkt bekend....

Een uur later...in de dampige stoom van de Gotham Turkse Baden....



Wie is het toekomstige slachtoffer van de man die vreugdeloos lacht....de ontzagwekkende, vreselijke JOKER? Sla maar gauw de pagina om....dan weet je het!

In de verstikkende damp sluipst een moordenaar naar een menselijk slachtoffer... en achter die doder aan... komt onze **BATMAN!**

Hij mikt op.... mijn **HEMEL!** Ik **HERKEN** hem!

Even later....



Je maakt niet **NOG** een slachtoffer, Joker!



Ik... ben geraakt!



En als de gemaasde menschen-jager ineenzakt op de hete tegels....







Weldra, in het kantoor
van Gothams haven-
meester....

Gotham
Gravel schuit
no.3, Batman
....nou, die was
vorige woens-
dagavond wel
100 mijl ver-
der de rivier
op!

Veroest! En
volgens de
gegevens van
de firma is het
duidelijk dat de
JOKER aan boord
was....vermord
als SCHIPPERS
-KNECHT!

Weldra...

Ben je
stapelgek
geworden? Hoe
kan je nou
zeggen dat de
Joker de Nortons
NIET vermoord-
de?

We hebben
het niet goed GE-
ZIEN! Het klopt
allemaal! Ten eerste
was de Joker die
avond niet eens
IN Gotham!



Nou, hij had het
toch door een
HANDLANGER kun-
nen laten doen?

Nee, hij
heeft altijd zelf
gemoord....en hij
vergat nooit de
verraderlijke Joker
grimas op zijn slacht-
offer achter te
laten! Waar
of niet?

Maar later is
er iemand het lij-
kenhuisje binnenge-
drongen, om die grijns
op de lijken aan te brengen in een beter-laat-dan-
nooit poging om de
schuld op de JOKER
te werpen!

Hmm....
daar zit wat
IN....



Voeg dat
nou eens bij
het feit dat
de Joker een be-
kende, gemene moor-
denaar besluit...
Burt Slade....en
dan 'verwed ik
er m'n cape on-
der dat Slade de
Nortons doodde
en die misdaad
de JOKER in de
schoenen wou
schuiven!

En de Joker wou
hem dat BETAALD zet-
ten? Maar waarom meldde
hij zich dan niet AAN....
als-ie onschuldig is...?







Batman kan bescherming nodig hebben...en ik laat geen kans glijpen om de JOKER in te rekenen!

Hij mag dan onschuldig zijn aan die moord op de Nortons...maar hij heeft er genoeg ANDERE gepleegd!

Batman deed samen met zijn aartsvijand....kommissaris Gordon bedroog zijn trouwe bondgenoot! Wat NU nog? Een poosje later....bij een grote autozaak ergens in Gotham....



Joker zei, dat ik hem hier moest ontmoeten, omdat Slade hier vast komt met een speciale bedoeling!



Die antieke onderwereld ontsnappingsauto....dat is vast het lokmiddel om Slade hierheen te halen!



En als het bieden begint....

\$ 10.500....!

Da's SLADE daar vooraan.... maar waar is de JOKER?



Slade heeft de wagen gekocht! Als ik hem hier aanval, kan er iemand gewond worden! Hij is GEWAPEND en DODELIJK!

Even later....

Over een minuut ga ik die moordlustige schoft de verrassing van zijn leven geven!



Even later....

Over een minuut ga ik die moordlustige schoft de verrassing van zijn leven geven!



Maar ineens....

Ik schuif
het kogelvrije
glas tussen ons,
Batman!
JE ZIT IN
DE VAL!

WAT?
Hij wist dat
ik hier zat..?

Maar ineens....

Ik schuif
het kogelvrije
glas tussen ons,
Batman!
JE ZIT IN
DE VAL!

WAT?
Hij wist dat
ik hier zat..?

Maar ineens....

Ik schuif
het kogelvrije
glas tussen ons,
Batman!
JE ZIT IN
DE VAL!

WAT?
Hij wist dat
ik hier zat..?

En nou wat snelheid vermeerderen! Laat eens zien hoe jij uit deze sleë springt bij 130 of 140 km per uur!

Maar dan...

WHOOOREEEEE

SMERIS-SEN!!

Maar dan...

WHOOOREEEEE

SMERIS-SEN!!

Als de grote wagen plotseling gierend afremt voor een bocht....

Moet een SPRONG riskeren!

SKRASH

FEEEGGCH

11

Als de grote wagen plotseling gierend afremt voor een bocht....

Moet een SPRONG riskeren!

SKRASH

FEEEGGCH

11

Een duiker
is een handig ding!
Die voert
rioolwater
af...of
breekt
Batmans
VAL....



De politie
zal die opgevoer-
de kar nooit te pak-
ken krijgen! Gordon
lôóg....ze zaten me
op de hielén! Moet
weer contact zoe-
ken met.....

Weldra, als een bemoder-
de Batman de bellende
telefoon in eenzame cel
opneemt....

Jij klungelaar! Ik
zat in de garage en
zag alles! Nou is Slade
WEER ontken-
men!



Sorry,
Joker! Ik
snap niet hoe-ie
WIST dat ik in die
auto zat!

Luister nou 's,
grote misdaadbe-
strijder! Als je politie-
makers WEER ver-
schijnen, schei ik er
mee UIT!



Geloof me, het
was een complete
verrassing voor me!
Gordon bedroeg me! Het
zal niet WEER gebeu-
ren!

Da's maar goed
ook! Slade is erg ner-
veus! Ik wed dat-ie
Gotham verlaten heeft!
Ik heb zo'n idee waar
hij heen is!



Hou je klaar
voor verdere in-
strukties, Bat-suk-
kel! HA! HA!
HA! HA!

CLICK!



Al doe ik het niet
graag....ik moet de
beledigingen van die
lachende aap slikken...
want Slade vangen is
belangrijker dan
TROTS!

Wat later....
op het
hoofdbureau....

VERROEST!

Ik krijg geen enkel
volg-signaal van Batman
op m'n scherm! Wat
ging er MIS?

Wat er MIS ging,
kommissaris? Nou,
terwijl een snelle
wagen vanuit
Gotham vertrekt....

De Joker zegt
dat Slade hoogstwaar-
schijnlijk naar een
oude schuilplaats bij
Canalville is...mijlen
hiervandaan!

....is een van Bat-
mans handschoe-
nen aan het stuur-
wiel weer schoon,
omdat-ie door die
duik in het water
het chemische spul
is kwijtgeraakt....

En terwijl
Batman naar
zijn afspraak
ijlt...

Waar-ie ook
zit...Batman moet het
alléén doen! Ik kan hem
niet helpen!

Veel sukses,
ouwe vriend! Ik zal
voor je duimen...!

Twee uur
later....

Hier is het....
Canalville...een
slaperig stadje, dat achter-
uit gekacheld is sinds het
kanaal tientallen
jaren geleden buiten
gebruik raakte!



Dit is de boodschap die de Joker voor me zou achterlaten op het burgeroorlog monument!



Later....



Sommige stukken van het oude kanaal bevatten nog water!



Er is niemand! Wat ligt daar op de bodem van de sluis?

Batmans scherpe ogen richten zich op een klein voorwerp zo'n 15 meter beneden hem....



Een SPEEL-KAART! Zeker Jokers VOL-GENDE boodschap!









HA! HA! HA!

Eindelijk....heb ik
dan m'n grote TRIOMF ge-
proefd! Batman IS niet
meer!

Maar beneden....
ongezien....klemt
een man in een
uiterste poging
tot overleving
zich vast aan een
grote, roestige,
oude afmeer-
ring.....

Ik dacht dat m'n
armen er uitgerukt
zouden worden....maar
ik houd vol!



Plotseling....

HUH...?
HIJ LEEFT NOG?!?
UNNGGGGHHH!

SPRINGLEVEND
EN WEL,
Slade!



Hij heeft
Slade gepikt...
en nu komt hij op
MIJ af!



Batmans eigen
wagen!

HA-HA-HA!
Die steel ik...en ik
laat 'm m'n hielen
zien!



Waarom start-
je niet?
WAAROM?

Hij MOET
starten...dat
MOET!



Even
later...

AAAAHHH!
Toe....
GENADE...

Jij smerige moor-
denaar...ik zou met
m'n eigen handen
een einde aan jouw le-
ven moeten maken
...maar dat zou je
een laatste overwin-
ning schenken...want
dan was ik ook een
moordenaar!



De auto....
wilde niet starten..
ik had kunnen
ontsnappen....

NIKS
hoor, jij
akelige
klown!



De ontsteking
werkt op deze NEP-
radio, die in feite een
veiligheids-systeem
vormt...maar je moet
de KODE kennen...maar
ZES LETTER-
TJES.....kijk,
ZO!



Ik geloof dat
ik toch het laatst
lach, Joker!
'HA! HA! HA!

EINDE



'De zaak van de GOUD~MOORD'

VERGELIJK JE SCHERPZINNIGHEID MET DIE VAN EEN MISDADIGER!

Op een regenachtige midwinter-ochtend in een westers mijnstadje....

Maar Lucy, je hebt net vorige maand wat nieuwe jurken gekocht! Ik kan me er niet meer **VEROOR-LOVEN!**

Waarom niet? Je hebt een goed baantje als goud-essayeur! Trouwens, die jurken waren maar goedkope katoentjes, die ik in de stad oppiktel!



Ik wil dat je me naar Chicago meeneemt en wat echt mooie jurken naar de laatste mode voor me koopt. Als je echt van me hield, zou je het wel doen! Anders...ga...ga ik **ALLEEN!**

Goed dan, Lucy! Ik...ik zal het geld hoe dan ook vinden!



Op weg naar zijn kantoor....

Lucy beseft niet dat essayeurs wel veel goud hanteren, maar er zelf niet veel van in handen krijgen. Gewoon eendoo-snee salaris...en tegenwoordig is alles zo duur....eh...wacht eens...dat brengt me op een idee!



Het moet makkelijk zijn die stomme delvers bij het wegen tekort te doen op het goud, dat ze binnenbrengen! Ze moeten me toch op mijn woord geloven over het gewicht en de waarde....







De zaak van de goud-moord





Een waar detective verhaal



Je bent GEK, sheriff!
Waarom zou IK Mike
Leeds willen ver-
moorden?

Ik kan het wel RA-
DEN, Harry....maar
JIJ bent de gek...als je
dacht dat je het onge-
stráft kon doen!



Ja, je kan RADEN! En je raadt
OOK dat ik hem DOODDE....
omdat je daar geen
greintje BEWIJS
voor hebt!

MIS, Harry! Als alle
moordenaars, heb je
één klein detail over het
hoofd gezien, maar dat
maakt je hele verhaal tot
een LEUGEN!



Je zei, dat toen jii
hier binnenkwam van-
morgen, je Mike Leeds
al in het KANTOOR
vond!

Juist....zo is
het!

Nou, kijk dan maar eens goed naar jouw regen-
jas en Mike's jekker op de kapstok! Zie je dat
zijn jas over de jouwe HEEN hangt....op dezelfde
HAAK? Als Mike WERKELIJK hier het eerst
was, zou zijn jekker ONDER jouw regenjas
hangen...en niet EROP! Als-ie hem
tenminste onder die omstandigheden wel
ZOU ophangen!



*Bij het verhoor
later, viel Harry
door de mand en
deed een volledige
bekentenis!
En wat Lucy, zijn
vrouw, betreft....
wel, die hield zich
aan haar dreige-
ment en verdween
heleniaal alleen
naar Chicago...
nadat Harry
ter dood veroor-
deeld was...!*

EINDE

In de voetsporen van een beroemde vader...

Lees de
adembenemende
avonturen van

KORAK
ZOON VAN TARZAN



Bedankt, Alfred! Je vertelt een goed verhaal! Maar laten we nu deze aflevering besluiten met een **SPECIAAL VERHAAL** over een zeer **SPECIAAL PERSOON** in het leven van Robin en mijzelf! Lees maar....ik denk dat je hier op een **SPECIALE MANIER** van zult **GENIETEN!**



Een lichtstraal schiet de hemel in....en er verschijnt een grimmig en onheilspellend signaal boven Gotham City! Jawel, dat is het befaamde **BAT-SIGNAAL**, dat Batman en Robin tot actie oproept....een signaal des oordeels voor velen die misdaden voortdrijven! Maar als het bevelende lichtsein faalt, brengt het gevaar mee voor het dynamische tweetal **ZELF**.... en dat komt doordat een luguber lot het voorland is van...

DE WACHTER van het BAT-SIGNAAL!

Omdat het Bat-sigitaal ons niet oproep, zijn we weer te laat om een misdaad te voorkomen!





De wachter van het bat-signaal



Op een nacht....als twee misdadigers op roef uit gaan in de haven van Gotham City....



Later, als kommissaris Gordon een veteraan van zijn korps berispt....

Die ouwe kogelwond uit een boevenpistool maakt me soms wat langzaam....maar het zal niet WEER gebeuren, kommissaris!

Ik vrees dat het net één keer teveel is gebeurd, Harvey! Je bent een prima politiman, maar nou te LANGZAAM! Ik zal je met pensioen moeten sturen!



Maar kommissaris! De politie is m'n hele LEVEN! U....u KAN me niet WEG-STUREN!

I'jonge...dat breekt z'n ouwe hart...maar ik heb een idee dat hem misschien kan REDDEN!

Kommissaris, je hebt een man nodig om het Bat-signaal te bedienen! Laat brigadier Harvey dat dan doen!



En zo krijgt....hoog op het dak van het hoofdbureau....een oude politiman een nieuwe taak....

Als ik wil dat het Bat-signaal gaat, knipper ik met dit rode waarschuwingslicht!

U kan op me rekenen, kommissaris!



Zorg er goed voor... het is wel honderd keer zo sterk als een gewoon licht....en dat glas is KOGELVRIJ!

Geen zorg....ik zal het in goede konditie houden! Ik waardeer het dat je gezorgd hebt dat ik bij de politie kan blijven, Batman!



Jawel, Batman heeft een goede daad verricht...maar wel een waar hij weldra spijt van zal krijgen....



Batman super-spectaculair



....want de volgende avond, als hij en Robin uitrusten in hun dagelijkse identiteiten als Bruce Wayne en Dick Grayson....

Bruce! Een radio-politie-bericht! De diamantbeurs is zojuist beroofd, en de dieven rijden naar het NOORDEN!

Maar waarom gebruiken ze het Bat-sigitaal niet om ons op te roepen? Enfin...geen tijd om daarover te piekeren!

Een snelle verkleedpartij en de machtige Bat-mobiel scheurt weg uit de verborgen Bat-grot onder Wayne's huis...en zoeft naar Gotham City...

Het laatste radiobericht zei dat de dieven in een zwarte sedan naar het NOORDEN reden!

Daar GAAN ze...over de verhoogde autoweg, zoals ik al VERMOED had! Hou je VAST, Robin!

Ik begrijp nog steeds niet waarom het Bat-sigitaal niet werkt! Als we meer TIJD gehad hadden, zouden we ze hebben kunnen afsnijden!

Kijk! Ze schieten op die grote truck, die ons tegemoet komt!

En als kogels de banden van de truck vernielen....

Nou vangen we ze niet meer! Maar ik heb het stelletje herkend...de bande van Lew Lakers!

Laten we dan maar naar de diamantbeurs gaan en 's kijken wat we kunnen ontdekken!

SCREECH!

CASH!

Maar op de plek van de roof begroet kommissaris Gordon hen met een vreemd PRO-BLEEM....

De bewaker binnen was versuft en de diamanten zijn gestolen.... maar hoe konden er dieven binnenkomen? Elke deur, elk raam werd bewaakt door het moderne, nieuwe elektrisch-oog systeem!

Met andere woorden, er zou alarm geslagen zijn zodra er een deur of een raam GEOPEND werd?

Juist! En het elektronische oog SLOEG alarm toen de schurken door dit raam ONT-SNAPTEN! Maar hoe kwamen ze BINNEN zonder alarm...?

Hmm...die voetstappen vertonen sporen van TEER! Laten we eens op het DAK gaan kijken!



De wachter van het bat-signaal



Een later, op het dak....

Ja, hoor! Het teer van het dak zat aan hun schoenen en... en daar ligt een **PARA-SCHUTE!**

Batman, dit is iets gloednieuws! Er is er één via het dak binnengekomen... een **PARA-SCHURK** die uit een laagvliegend **VLEIETUIG** gesprongen moet zijn!

Para-schurken zijn wat nieuws en gevaarlijk! Een dak is gewoonlijk het minst bewaakt van alles!

Ja, dit is ernstig...zelfs **ZO** ernstig, dat ik verbaasd ben dat je het Bat-signaal niet gaf toen je het **OVERVAL-ALARM** kreeg!

Maar dat heb ik wel! Ik heb het knipperlicht gegeven, dat brigadier Hainer waar-schuwte!

Maar toch heb ik niets gezien! Even de **BRIGGES** vragen!



Op het hoofdbureau heeft brigadier Hainer een verklaring, maar geen erg overtuigende....



Je zegt dat het knipperlicht niet **WERKTE**? Maar **NU** dan toch **WEL!** En het **BAT-SIGNAAL** doet het **OOK!**

Nou, maar toen **NIET**, anders had ik het Bat-signaal wel aangezet! Er is zeker een tijdelijk mankement in de **BEDRADING** geweest!

Een later....

Batman, brigadier Hainer deed of hij wat te **VERBERGEN** had! Denk je, dat hij de zaak met **OPZET** heeft gesaboteerd?

Onwaarschijnlijk...! Maar hij kan gebedgd zijn over zijn degradatie! Dat zullen we gauw genoeg weten...maar nu moeten we wat **SPEUREN!**



Later, in de Bat-grot, raadplegen twee meester-detectives hun misdaad-archief...

Deze man, Joe Dolman, is de enige die in aanmerking komt! Hij is een beroeps vrije-val-springer, die een strafregister heeft!

Ik ga de kermisssen bekijken waar zulke parachute-springers werken!





Batman super-spectaculair



En terwijl Robin aan zijn speurtocht begint, controleert Batman de stad vanuit de lucht....

Nog geen spoor van Lew Lakers' bende! Toch vreemd....ik maak me nog steeds bezorgd over ouwe Harvey! Waarom DEED-ie zo raar?



Maar dan....

Oh, oh! Die politie-auto's....op weg naar de EERSTE WIJK-BANK....er moet wat MIS zijn! Laat ik maar in het park landen en een ONDERZOEK instellen!



Maar er is al een noodlottig oponthoud geweest, zodat als Batman zijn bestemming bereikt....

Je bent te laat! Het was wéér een parachute overval! Het nieuwe elektronische alarm ging pas werken toen ze er via een raam UIT gingen!

Het Bat-signaal zou me hier op TIJD hebben laten zijn! Ik ga eens kijken waarom het niet werkte!



Maar op het hoofdbureau wordt het mysterie alleen maar dieper.....

Sorry....ik heb geen knippersen gehad om het Bat-signaal te ontsleken!

Maar dat MOET! Ik heb de knop INGEDRUKT! Brigadier Hainer....ik begin te vermoeden, dat je met deze para-boeven onder één HOEDJE speelt!



Dit is de man die de bende LEIDT! Bescherm je hem door het Bat-signaal niet aan te steken, Hainer?

Waarom zou ik? Ik heb 'm nog nooit van m'n leven GEZIEN...!



Nu WEET ik dat hij liegt, Batman! Want hij heeft Lew Lakers twee keer GEARRESTEERD en kent hem GOED!

Voorlopig laten we hem het Bat-signaal bedienen! Ik zal hem volgen als hij naar huis gaat, om te kijken of hij contact heeft met de Lakers bende!





De wachter van het bat-signaal



En de volgende ochtend, als de Bat-sig-naal bediener naar huis gaat....

Hij neemt een TAXI.....een dure gewoonte voor een politieman! Ik volg hem op veilige afstand!



Weldra...

Hij stopte eerst bij zijn dokter en ging toen regelrecht naar huis! Ik houd hem in de gaten vanaf een naburig dak!



Minuten later krijgt Batman een vreemde verrassing....

Grote goedheid! Zoals hij daar aan het raam zijn ontbijt zit te eten.... geloof ik dat ik NU zijn verdacht gedrag begrijp!



Welke aanwijzing heeft de bemantelde misdaadbestrider ontdekt? Kan jij dat raden?

Op dat moment, uit Batmens gordel-radio....

Hier is ROBIN! Ik heb die parachutist JOE DOL-MAN ontdekt! ...Op de grote kermis...je weet wel!

GOEDZO! Ik kom direct! Die brigges Hainer zaak kan wel even wachten!



Een parachute-springer met een strafregister zou ons naar Lew Lakers' ben-de kunnen voeren! We pakken hem als hij neer-komt!

Later, aan de buitenkant van Gotham City....



Dolman maakt hier elke dag een sprong als reclame voor de kermis! Dat gaat nu meteen GE-BEUREN!

Maar als de parachutist SPRINGT....



De's PECHI! Hij zag ons en manoeuvrerde zijn scherm ZO dat-ie hier ver vandaan gaat landen!

Kom mee...we kunnen hem toch pakken met de Bat-mobiel...als we VLUG zijn!





Batman super-spectaculair



Deskundig manoeuvreren brengt de Bat-mobiel ■ juistert tijd op de juiste plek....

HEB-BESI!

Wat wil je van me, Batman? Sinds ik voor die smokkelaire heb GEZETEN, ben ik op het RECHTE PAD, hoor!



Met jouw deskundig parachute besturen ZOU je op daken geland kunnen zijn en gebouwen geopend kunnen hebben voor de bende van LAKERS!

Maar dat IS niet zo! Je hebt geen bewijst!

Zelfs een expert parachutist zou een sprong op zo'n klein dak niet proberen! VEEL te GEVAARLIJK!

Dat zou je toch zeggen, Dolman! Maar ik heb nu een aanwijzing, en hoewel we je niks ten LASTE kunnen leggen, mag je toch de STAD niet verlaten!

Later, op weg terug naar de stad...

Batman, denk je dat die oude Harvey Hainer Lakers' medeplichtige is? Hoe zou-ie anders een dalende parachutist gemist moeten hebben?

Ik geloof dat ik weet waarom Harvey zijn plicht verzaakt! Maar voordat ik daar zeker van kan zijn, wil ik eerst ergens stoppen!



En na een bezoek aan Harvey's dokter....

Iets ontdekt, Batman?

Ja, ik heb mijn vermoedens bevestigd! We zullen Harvey aan de tand voelen als-ie in dienst komt!

Die avond, als de veteraan-agent zich weer op zijn post bij het Bat-signaal meldt....

Dat bewijst het! Je zou RECHT tegen me opgelopen zijn! Harvey... jij bent BLIND!

Wat...? Hoe...hoe heb ik dat ONTDEKT?





De wachter van het bat-sigitaal



Later, als Batman en Robin de plek van de eerste parachute-misdad weer bezoeken....



En zo is het ook bij de EERSTE WIJKBANK....





Batman super-spectaculair



Intussen krijgt brigges Hainer plotse-ling een telefonische opdracht....



n de nachtelijke hemel verschijnt een signaal boven Gotham City....

Het BAT-SIGNAAL! Dat betekent wéér een parabeoven overal! Kom MEE Robin!



Ja...en na wat we ontdekt hebben, is er geen twijfel WAAR we de rovers moeten zoeken!

Binnen enkele minuten...als de schurken triomfantelijk naar hun schuilplaats terugkeren....

Deze alarminstallatie maatschappij is een volmaakte dekmantel voor onze kraakjes! Niemand zal ooit ontdekken hoe...HELA! Al die draden en bellen...wat...?

We willen jullie niet ALARMEREN, jongens, maar we hadden deze draden voor jullie KLAAR liggen!



En weer op het hoofdbureau....

Later, als de politie arriveert....

Als ze systemen installeerden, lieten ze EEN raam vrij....dus konden ze makkelijk binnenkomen. Dan schakelden ze dat ene raam! IN, net nadat ze daar door VERDWENEN waren!

En met de parachute die ze op het dak achterlieten, zou niemand ooit dromen hoe ze écht binnenkwamen!



Brigadier Hainer...voor jouw snelle denken krijg je een doorbetaalde VACANTIE!

Dank u, sir! En als mijn ogen weer normaal zijn, wil ik graag dit zelfde baantje bij het Bat-signaal! Niet iedereen kan zeggen dat hij een PARTNER van BATMAN is!



EINDE 32

SHOCK

CLASSICS

GRUWELIJK SPANNEND!



SUPERMAN

**het
bittere
einde!**

superman classics

steeds nieuwe avonturen



Koop
iedere maand
die spannende
Tarzan
beeldverhalen!

EDGAR RICE BURROUGHS
Tarzan
VAN DE APEN